

At samles og skilles ad.

At samles og skilles ad, velkommen og farvel,
at blive kendt og glemt, ja, det er livet del,
at nyde vennelag og savne det igen,
og frem at søge sig påny en trofast ven.

Det er nu engang så, jeg rejse skal, min ven,
til fjerne lande og til fremmed selskab hen,
men glem dog ej så snart, hvor du har været glad,
da du blandt muntre venner her i aften sad.

Løft glasset, venner, da til munden på en gang !
Lad høres lyden af vor muntre selskabssang !
i gravens mørke jeg langt hellere være vil,
end leve her på jorden, hvis ej venskab var til.

Skuld gammel venskab rejn forgo

Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind
Di skjønne ungdomsdaw, åja
di daw så svær å find
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind.

Der er mi hånd, do gamle swend
ræk øwer og gi mæ dind
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en hāj mist for læng læng sind
Di skjønne ungdomsdaw, åja
di daw så svær å find
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind.

Jeppe Aakjær

SMK - Nyt

Både for folket og for bådfolket.



SÆR - Nummer!



Indhold

2	Formanden har ordet!	9	Sejlerens kvaler.
2	Kantinen	10	At sejle.
3	Det skete! - Ved afriggerfesten den 8. oktober 1994	11	Silkeborgvalsen
4	Åh, disse minder	12	Et potpourri
5	Afriggerfest - 9.10.1993	13	Lidt af et nummer!
5	Solstik	14	Lidt at synge med på
6	Sejle på Gudenåen	14	Søren Bramfri's
6	En hyldest til søerne	14	lærkesang
7	Vi synger for lidt i Silkeborg Motorbåds Klub	15	Fra pigefesten '94
		16	At samles og skilles ad.
		16	Skuld gammel venskab rejn forgo

SMK - Nyt

Nr.: 1, Sikkert Sidste årgang.
 Oplag : 75
 Udgivet absolut uden samråd med
 SMK's bestyrelse.
 Redigering. (UDEN ansvar) :
 Inger & Henrik Toft Svarrer
 Rytterholtsvej 18, Svejebæk
 8600 Silkeborg
 Tlf.: 8684 5012 - 3086 3453

Bladudvalg :
 Richard Jensen 8684 6725
 Chang Puggaard 8682 8353
 John Sørensen 8682 5425

Formand :
 Benny B. Borke 8682 8523
 Kasserer :
 Leif G. Thøgersen 8682 3658
 Næstformand :
 Knud Jensen 8684 7484
 Sekretær :
 Hans Juul Nielsen 8681 2416
 Øvrige medlemmer
 Birthe Olesen 8682 3672
 Karl Bramsen 8682 7008
 Allan Jensen 8680 4444

Udvalg:

Klubhuset :
 Benny B. Borke 8682 8523
 Kantineudvalg :
 Birthe Olesen 8682 3672
 Hans Juul Nielsen 8681 2416
 Broudvalg :
 Knud Jensen 8684 7484
 Allan Jensen 8680 4444
 Himmelbjerggrunden :
 Leif G. Thøgersen 8682 3658
 Karl Bramsen 8682 7008
 Sejs grunder. :
 Richard Jensen 8684 6725
 Allan Jensen 8680 4444
 Afriggerfest :
 Birthe Olesen 8682 3672
 Hans Juul Nielsen 8681 2416
 Knud Jensen 8684 7484
 Klubaftræner :
 Karl Bramsen 8682 7008
 Brugerrådet :
 Knud Jensen 8684 7484
 Radioudvalg :
 Karl Bramsen 8682 7008
 SMK venner :
 Karl Bramsen 8682 7008

Vigtige telefonnr.:
 Kantinen 8682 6179
 Mønt telefon 8682 3976
 Opsyn Indelukket 8680 1889
 Vejrudsigten 153
 Lyngby Radio 133
 Silkeborg Politi 8682 3900

SMK - Nyt

Udkommer I

Formanden har ordet!

Da vi ikke har modtaget noget indlæg fra formanden til dette nummer, må vi formode at det er lykkedes at lukke munden på ham!

PS.: For en sikkerheds skyld har vi undladt at fortælle ham hvornår der var dead-line!

Kantinen

Åbningstider i vinterhalvåret!

Åbner.: For tidligt

Lukker.: For tidligt

Menu.: Lækker

Servering.: Ja

Det skete!

Ved afriggerfesten den 8. oktober 1994

Melodi: Nyboders pris.

- Om vor klub vi kvæde vil en vise
 her i jubi-året om dets gang
 Søens skuder vil vi gerne prise
 Syng nu alle med på vores sang
 Hver en dag derude rummer minder
 om de timer som vi sammen fandt
 når det regner og når solen skinner
 Er det paradiset ikke sandt ?
- Året started op med regn og kulde
 Birthe satte standren op med sang
 Nogen absolut i åen skulle
 og Emil blev til Cousteau dengang
 Skal nu kællingerne os fortrænge ?
 og ha' stemmeret - næ fy for fa'n
 denne melding kom fra vore drenge
 men nu spiller vi Harmoni - ka'n
- Når på langfart med den stolte skude
 klubbens glade gutter drog afsted
 vejret tegned ikke som det burde;
 Bonny Las hun nåed' ikke med
 Men vi elsker mest de milde bølger
 hvor de grønne alger glade gror
 Alle klubbens folk med hjertet følger
 hvad der sker ved alle vore broer.
- Skifte både mange gør så rolig
 Må vi se fru Olsens nye skiv'
 Trio blir' til en beskyttet bolig
 Puk til Saga blir' helt uden piv'
 Mange andre drømmer hele natten
 kun om deller lavet til af Lars
 De vil altid stå på vagt som katten
 at ej potkåse kommes i hans fars.
- Mange dejlige og skønne timer
 har den sommer bragt til os i år
 Vi har ligget der i store stimer
 og vi glæder os til næste vår.
 I vort klubhus mange mange finder
 sammenhold og rigtig godt humør
 vi vil altid stå på vagt om minder
 SMK - vi gir' dig et honnør.
- Nu vi standren ned igen har taget
 og vor både snart på land vil stå
 Vi har mindes somren der er gået
 nu hvor himlen den er blevet grå.
 Så nu vil vi gerne se bestyr!'sen
 stille op til vores store ros
 uden jer - vi misted' sikkert kursen
 Tak skal lyde her fra alle os.

Åh, disse minder

Kan du huske på valsen
uden kravtøj om halsen
med stok og med ranselen på,
aldrig mangled' humøret,
var vejen end pløret
og støvlerne mangled' en tå,
vi for rundt i rig'rne,
vi sang og kræmmed' pig'rne,
tit fik vi vel også en tår,
vi har været mange steder,
vi har haft mange glæder,
vi har følt hele verden som vor.

Åh, disse minder fra du var en farende svend,
åh disse minder den tid kommer aldrig igen,
åh, disse minder, det er dem der gi'r livet kulør,
i hulen vi svenden finder,
med det gode, det gamle humør.

Ud af sengen vi hopped'
om morgenen vi stopped'
vor pibe og vandred' påny;
sjældent var vi vel mætte,
men stundom lidt trætte
når om aftenen vi kom til en by
var der arbej'd, så blev vi,
his ikke, så gled vi,
men tog dog forplejningen først,
og var glade for geskænken,
når vi sad på bænken,
ku' mættes, fik slukket vor tørst.
Åh, disse minder

Hurtigt glemte vi sorgen,
tænkte ej på imorgen,
vi leved' fra dag og til dag,
derpå kan man kende de farende
svende,
de mødes til lystigt et lag -
ej vi samled' dukater,
men traf kammerater,
og det var tit bedre end mønt,
vi har været flot i tøjet,
vi har været godt i møjet -
vi har kendt både laser og pynt.
Åh, disse minder

Få altid et tilbud fra



KONGSHEDENS VVS

TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF. 30 86 72 15

Kan du huske om julen
når vi sad i hulen,
med gås og med veldækket bord,
man så tårerne rinde
selv hos hærgede svende,
når tanken mod hjemmet for,
nu er vi herhjemme
og aldrig vi glemme
hvad ude i verden vi så,
vi ældre er blev'ne vore minder er lev'ne
det er minder der aldrig forgår
Åh, disse minder

Afriggerfest

9.10.1993

Melodi: „Den glade enke
(syng selv ja-ja-ja eller nej-nej-nej)

Er vi alle budt til gilde.....
var det noget vi gerne ville...
nu vi her er samlet glade og tilfreds
til en dejlig aften i vor sejlerkreds.

Er vi fest-entusiaster.....
og vi har slet ingen laster....
Vi ka li' at sejle, for her er så kønt
ud på søen, nyde livet, det er skønt.

Er I alle sammen kvikke....
vil I med os ud at drikke....
stemning skal der være, stemning skal der til
og vi sætter liv i dem, der ikke vil.

Er vi ude på ballade....
er vi alle sammen glade....
Vi i aften mødes for at ha' det rart
og vi har humøret med os, det er klart.

Skal vi alle løfte glasset...
på en aften vi har satset....
det er rart at sidde her i venners lag
selv om vi i dag, må stryge vor standerflag.

Solstik

Mel.: You make me sunshine
(jydsk undersættelse; Du må
ha' solstik)

Jeg må ha solstik
jeg må ha solstik
jeg faldt i vandet
jeg gamle rod
de drak mig fuld -ja
på Clau - nej Hulda
så jeg faldt - høj og flot
hvor jeg stod.

Først blev den så't
det spirred nå'ed
og klubbens piger
de stod i kø
jeg bøjed nakken
og så gik snakken
har I set en brandert
i frø.

Jeg stod og nussed
og virked' sjussed'
og ho'det voksed'
stort og flot
jeg var lidt gnaven
men så kom damen
et par damer som sku' ha'
det lidt godt.

De gav mig varmen
og hele armen
men ikke helt
som I vel tror
men de gik til mig
jeg blev generet'
så jeg helt slap mit
greb i moder jord.

Jeg må ha' solstik
Jeg må ha' solstik
for jeg er vættet
hvor jeg stod
de drak mig fuld- ja
på Clau -nej Hulda
sikken dag, sikken sol
sikken rod.

Sejle på Gudenåen

Mel: Down by the Riverside
På jydsk: Sejle på Gudenåen

Sejle på Gudenåen til Silkeborg igen
Sejle på Gudenåen til Silkeborg igen
Sejle på Gudenåen til Silkeborg igen
Ja - det er der hvor vi ska' hen
Vi sejler opad hele dagen
for det er bare sagen
ud til Paradis'
Vi ser den første morgendis
bag bakkerne i øst
vi er der hele dagen

En hyldest til

søerne

Mel.: Se det summer af sol over engen.

Midt i Jylland ved Gudenå's vove
under Himmelbjergs lyngklædte kol
og i læ mellem blånende skove
ligger vi lunt i sommerens sol.

„Her er godt at bo ved sommer,
og når efterårsløvet er gult.
Her er dejligt, når vinteren kommer,
og når bøgen i maj springer ud.“

Himmelbjerget af Blicher blev fundet.
Jyder kaldtes til samling engang,
gamle Kyhn har til lærredet bundet
egnens bakker og søer, skov og vang.

„Her er godt at bo ved sommer,
og når efterårsløvet er gult.
Her er dejligt, når vinteren kommer,
og når bøgen i maj springer ud.“

Åh, en sommerdag stille med båden,
medens søen gi'r vuggende kluk;
du vil drømme om paradisfreden.

Sivet suser til skovenes suk -
„Her er godt at bo ved sommer,
og når efterårsløvet er gult.
Her er dejligt, når vinteren kommer,
og når bøgen i maj springer ud.“

Vi synger for lidt i Silkeborg Motorbåds Klub

- for at afhjælpe lidt på dette problem har vi nedsat et stående hurtigarbejdene udvalg til at fremkomme med forslag til, hvilke sange der kunne afsynges ved diverse lejligheder.

Udvalget skal hermed stille følgende forslag:

(hjælp de forskellige med at finde melodien ved at synge med)

Formanden:

Jeg elsker de gamle, de evige grønne
en bajer fra Hancock, og en af de små
Jeg elsker den gamle den vaklende skrøne
„jeg elsker jer alle heri SMK“

Kasseren:

Hvem skal nu betale, hvem har råd til mer'
Hvem har mange penge -penge, jeg har ikke fler'.

Sekretæren:

Adel og borger, præster og bønder,
glæder og sorger og dyder og synder,
mågerne fly'r taber de noget ?
Vi er jo alle i samme båd.

Medlemmer på søen for første gang:

Løft dit hoved du raske gut,
om et håb eller to blev brudt,
blinker et nyt i dit øje -
straks det får glimt af det høje.

Bestyrelsen når formanden er på hvervningstogt:

Hvorfor dog være stor, når man er lykkelig som lille ?
De fleste gik det ilde, som store være ville
Enhver har den længde, som naturlig står til drøjden,
la' vær og gå i højden, men stop det sidste hop.

Alle:

En er for lille og en er for stor
 en spiller kort og en går på kro'r
 en er for splejset og en er for svær
 og sådan er der noget for enhver.

Alle der ønsker flere arrangementer:

Jeg la'r rullen gå det rager mig en fjer,
 om jorden skvatter sammen eller himlen falder ned
 la'r jeg rullen gå, det rager mig en fjer,
 hvad der så end sker.

De som synes tingene foregår hen over hovedet på dem:

(Måske et nyt bestyrelses-medlem ?)

En enlig lille muse har det sværer end man tror
 man befinder sig bedst mellem himmel og jord.
 Man slider og man slæber, man hvad skal man stille op
 med sit gode humør og sin medbragte krop,
 man var så oplagt til alt hvad der kom,
 men det er der ingen der bekymrer sig om.
 En muses liv og levned, det betyder ikke spor.
 Man er bare et fnug mellem himmel og jord.

Alle der håber på bedre tider:

Kammerat med solen, bedste ven med himlen blå
 selvom alt er gråt i gråt, bli'r det nok omsider godt,
 det er det, det gælder om at nå.

Deltagere ved generalforsamlingen:

Jyden han er stærk og sej,
 modde båd i nøj å nej
 #goer ed op, å goer ed nier
 ålle do fåtavt ham sier#

De nyindmeldte:

Giv tid og livets træ bli'r grønt
 må frosten det end kue.
 Giv tid og hvad du drømte skønt,
 du skal i fremtid skue.

Sejlerens kvaler.

Forplejningen:

Den sømand han må lide lang mere ondt en godt godt godt
 Den sømand han må lide langt mere ondt end godt
 Beskøjterne han tærer de glider ned så småt - hej
 Hej kom fal-de-ra hur-ra de glider ned så småt.

Skal skylles ned:

Den er fin med kompasset
 Slå rommen i glasset
 og stik mig lidt kandis all right på en spoon
 Skønt få er vi nok til at ta' os en grog til
 Og Ros-vald og „Rosa“ er bound for Rangoon.
 Tra la la la la
 -Skøn få er vi nik til at ta' os en grog til
 Og Ros-vald og „Rosa“ er bound for Rangoon.

Og hvad er resultatet:

What shall we do whit the drunken sailor
 what shall we do whit the drunken sailor
 what shall we do whit the drunken sailor
 early in the morning ?
 Hoo-ray and up she rises
 Hoo-ray and up she rises
 Hoo-ray and up she rises early in the morning.

- Næste morgen:

Dækket er så skrå mor,
 og dørken falder ned.
 Køjen gynger fælt mor
 det knirker i dens led
 Har du hentet pøsen mor
 og moppen og en klud
 Kom tag og ryk en smule mor
 mit mellemgulv vil ud.

-Men:

- Har du få'et lyst til at smage det selv.
så kom kun til mig - helst når dagen går på hæld,
slå tre slag på øjet og stik mig en ti'r
så får du en sjat af min livseleksir.
Det syder af fusel og bobler af gær,
din lever ta'r skade og øjet får stær.
Det smager af rævepis og terpentin
- men det billigt og så bli'r man fuld som et svin.

stadig må vi konstatere:
En sømand elsker søens blå
og bølgernes brus
han svinger sig i mast og rå
trods stormenes sus
Farvel, farvel min elskede ven
vi mødes vel snart igen #

At sejle.

Melodi: På 40 grader vestlig længde, 45 nord.

At sejle lige så stille op
og ligge ved en bro,
hvor man kan sidde og slappe af,
i dejlig fred og ro,
det hænder også der er flere
samlet om et bål,
så knapper vi en bajer op
og siger alle skål.

Melodi: Sejle op ad åen.

Vi skal sejle op ad åen,
sejle ned ad igen
derfor vi syntes lige at
alle sku ha sig en sejlerhat,
mens i sejler op ad åen,
sejler nedad igen,
husk så at lette på låget,
og hils din sejlerven.

Melodi: Katinka - Katinka.

Snart blir der lidt liv ude på søen igen,
hvor vi elsker alle at være
at sidde i skoven med sin sejlerven,
samt alle dem vi har så kære,
men glem ej de nye som vi har fået,
der sidder tilbage i deres båd.
For dem vil vi løfte vor nye kalot,
en hilsen gør altid godt.

Melodi: Kom i kostervals

Her i S M K,
håber vi en aften må få
kom nu piger små
hiv nu manden op at stå,
råbe et hurra,
for den afriggerfest som vi har,
tag dit glas
bliv godt tilpas
i et dejligt festligt lag.

Silkeborgvalse

Midt i Danmarks hjerte
ligger der en by.
Den har attraktioner,
og et verdens-ry.
Tæt ved Himmelbjerget,
og ved skov og vand.
Møder du så byen,
du ej glemme kan.
„Silkeborg, i regn og slud og blæst
Silkeborg, i solskin er du bedst.
Silkeborg, du er vidunderlig.
Skønnest er dog, din ildregattatid.“

Op ad Gudenåens,
klare blanke vand.
Havelamper lyser,
ud mod os fra land.
Bølgerne fra Hjejlen,
ruller ind mod siv.
Sommeraftenstemning,
danner perspektiv.
„Silkeborg, i regn

Hvorfor ta' til syden,
Med Tjæreborg og Spies.
Når du her kan finde,
verdens paradís.
Kast din fiskesnøre,
ud i åens vand.
Her kan alle blive,
rigtig fiskermand.
„Silkeborg, i regn

Et potpourri

Er du trist og har du sorg i sindet,
så tag med mig ned til Lundeberg;
for det er det bedste sted på jorden,
her jeg tror at verdens ende går.

Der er skov og strand,
der er havn og vand,
der er fiskerpige, der er fiskermand.

Er du trist og har du sorg i sindet,
så tag med mig ned til Lundeberg.

I en dejlig have, fyldt med gyldent sol,
fyldt med duft af lilje, rose og viol,
møder vi hinanden, jeg er tung og træt,
du på hvide vinger svinger dig så let.
Lille sommerfugl, lille sommerfugl,
flyv fra blomst og til blomst
fra skjul til skjul.

Når jeg ser på dig,
ak, så tænker jeg,
Hvem der bare var sommerfugl.

Ved landsbyens gadekær
der mødes han og hun,
hun byder sin hjertenskær
sin friske røde mund;
i aftenens stille fred
man arm i arm dem ser,
∴ ungdom og kærlighed
ved landsbyens gadekær. ∴

Høje hæle røde negle, læber ditto do,
er faktorer, som kan få manden til at glo.
Efterhånden er det blevet ham en fiks idé.
Sådan er en pige, men prøv engang at se;
En lille pige i flade sko,

hun har kuløren, og den er go'.
Den smitter ikke af, nej nej den sidder fast,
den stammer nemlig ikke fra en pudderkvast.
Og hendes rødme er ikke „rouge“
hun tager hver morgen den kolde douche,
hun er naturlig, det kan De tro,
den lille pige i flade sko

Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne,
de herligste minder for mig trylles frem
ved tanken om dage så lyse og skønne,
som kun de kan være i barndommens hjem.

Hos mor derhjemme i Kerteminde
i hendes hjerte vil solen skinne,
når jeg skal sidde igen hos hende
hun hejser flaget, når jeg kommer hjem.

Nu går våren gennem Nyhavn
fra Shanghai til Kahyt.
Nu har solen gule unger
i hver skimlet regnvejrs pyt.
Alle havnens søde piger
drikker forårs guden til.
Vi har øl i stride stømme,
vi har sang og banjo spil.

En sømand elsker havets blå
og bølgenes brus,
han svinger sig i mast og rå
trods stormens sus.
Farvel, farvel, min elskede ven,
vi mødes vel snart igen.

Lidt af et nummer!

Et par velvalgte numre til livets gang
(har du problemer med at finde ud af det, så se 8723, din 8300)

Melodi: Lykken er ikke gods eller guld.

9480 er slet ikke gods eller guld,
9480 er ikke så 5750 at kende
9480 er nærmest, når som'ren bli'r fuld,
så ved vi alle, hvor 9480 er 6854.

Alle nu 8330: Lidt fred og en pils,
så vi ka' synge blandt bellis og følfod,
og med lidt 5932 gi' solen et hils.
9480 har 8680 for at findes i 6870.

Bor man lidt rart eller bare i 8653,
så bli'r det sommer med sol og med tørke,
så kun 7430 da med øl i hvert hjem,
så skyllles bort selv det yderste af 8544.

No'en er til 9600, og de savner kurs,
så de må 4320 sig smukt på et kursus
både 8981 og fra 8586
bli'r de så kloge som dem der i 8000

No'en går i trance, og no'en går på sjov
no'en labber i den Haarderske vælling
Mange fra 9990 til 6330 og 8354
sku' drikke mjød li'som Gorm ku' i 7300

Ordsproget siger, at tale er sølv
6600 til 8723 af tungen er 4640
Er folk til 6893 ? så prøv med en øl
9370, 6880 og 6940 bliver dobbelt vakse.

No'en vil til møde, og no'en vil på pub,
alle bør 3550 sig i naturen,
og 7323 tid til, at der trækkes op.
SKÅL ! det er 8420 og sundt for kulturen.

Nydelsen stiger for hende og ham
med et par 6270 de bli'r så tilpasse
at de ka' 2990 hverandre med kram
medens de smisker: Du er da 6623 !

Nu er vi smukke som rosen i flor.
Vi gi'r den 7884 mellem sommerens hække.
Glædelig sommer. Vi flyder i kor
rislende kønt som små lyk'lige 6620

2900 Hellerup	7884 Fur
2990 Nivå	8000 Århus
3550 Slangstrup	8300 Odder
3920 Angissop	8330 Beder
3971 Thule	8354 Hov
4140 Borup	8420 Knebel
4320 Lejre	8544 Mørke
4640 Fakse	8586 Ørum Djurs
5750 Ringe	8600 Silkeborg
5932 Humle	8653 Them
6270 Tønder	8654 Bryrup
6330 Padborg	8660 Ry
6600 Vejen	8723 Løsning
6622 Bække	8970 Havndal
6623 Vorbasse	8981 Spentrup
6854 Henne	8990 Fårup
6870 Ølgod	9370 Hals
6880 Tarm	9480 Løkken
6893 Hemmet	9574 Bælum
6940 Lem	9600 Års
7300 Jelling	9700 Brønderslev
7323 Give	9940 Byrum
7430 Ikast	9990 Skagen

Lidt at synge med på

I en annonce i et dagblad i går,
så jeg en dame søge sig en ven,
fuld diskretion, send mig blot et par ord.
Jeg håber, du skriver, på lykken jeg tror.
Eksom dame fyrrer år,
lille og buttet,
med mørkt og krøllet hår.
Min vægt tør jeg ikke skrive om,
men jeg savner dig -
så skynd dig nu og kom.

Gå med i lunden,
så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed.
Lad skoven skælve,
og klokken slå elleve,
og måned og mælkevejen drysse ned.
Vi er kun dig og mig, mig og dig,
til at gå i takt.
Og hvis du klemmer mig, glemmer jeg
hvad mor har sagt.
Gå med i lunden,
så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed!

Jeg har en ven,
en rigtig sejler,
der vil ta' kegler
i hver en havn.
Det er en svend,
der går på „varmen“
og midt på armen,
der står mit navn.
Så brav og ærlig,
ja han er herlig,
når han mig kærlig
ta'r i sin favn.

Søren Bramfri's lærkesang

Nu går våren gennem Nyhavn
fra Shanghai og til kahyt
Nu har solen gule unger
i hver skimlet regnvejrspyt
Alle havnens søde piger
drikker forårsguden til
Vi har øl i stride strømme
vi har sang og banjo spil.

Se, en fugl har bygget rede
her ved Søren's brede bryst.
Blot en lille lommelærke
men hvor kvidrer den med lyst
Sæt dig her ved Søren's side
hvis du ikke har kredit
Køb du kuns din flade kaffe
Jeg skal fylde den med sprit.

Hvad er vintrens gølge glæder
imod vårens kåde leg.
jeg vil elske hundred piger
jeg skal gemme en til dig.
Men når beværdingen lukker
og de glider to og to
går jeg ad en hønsestige
til Katinkas kyske bo.

Hun kan ordne Søren Bramfri
uden vals og store ord.
hun kan glatte pandens rynker
Hun kan tømme lommens foer
Og hvergang jeg slår på tæven
kan hun tømme min fysik
med et lille tjat på kinden
og en ekstra gikkernik.

Kom min søde nyhavnspige
lad mig elske dig i nat.
Se, en simpel hønsestige
har til himlens dør jeg sat.
Jeg kan sprænge alle skranker
jeg kan bryde alle bånd.
Men i aften bli'r jeg stille
blot du ta'r min store hånd.

hvad er så skönt som den danske sommer
i en vejgrøft når himlen er blå
det er spinat med to æggeblommer
set med den her slags solbriller på
hvad man behøver når halsen støver
det er en vejgrøft og en smule kløver

Fra pigefesten '94

Melodi: Lilli Marleen

Nu et år er gået, og pigerne har fest
og vore kære mandfolk, de springer som en hest.
En dag, hvor vi alle møder op,
en dejlig stor og talrig flok
vil nyde det i dag - at bare slappe af.

Se vi i dag har fået - huset for os selv
ude i vor værksted, der sidder vores mænd.
De fem vi har her må stå for skud.
De kommer nemlig ej der ud.
Så lav nu lidt i fem - det er ikke et hvilehjem.

I er gode til at varte - piger op.
Derfor får i også lov til dette bitte job.
Vi elsker at se jer fare rundt,
måske i benet det gør ondt.
Så tag en ekstra tur - det er den bedste kur.

Tyve piger til hver - det er da helt i top,
så I skal nok få det at mærke på jer egen krop.
hvis I sku' gå hen og blive hed
og også få lidt armesved,
så skal I være glad - at I kan få et bad.

Vi vil gerne slutte - her til jer med tak.
Alt hvad I har gjort for os er gået så fint i hak.
Der er jo en dag vi godt kan li'
så derfor vil vi til jer sige;
Vi håber at I står - hos os til næste år.