

Bankospil 3/12-93

Vi havde et rigtig godt bankospil den 3/12 93. Der deltog omkring 80 medlemmer, hvilket var lidt skuffende, men det betød jo flere præmier til de fremmødte. Ulla og Emil havde lavet en dejlig middag, dette var der mange der be-

nyttede sig af inden spilledjævlen tog hånd om folk.

Som sædvanlig var der stor hjælp fra Lissy og Erik, Peter og Birthe, og en stor tak skal de have for det. Hjørli.

Alfred havde engang et lille suk...

- og der blev lyttet.

I de første numre af SMK - Nyt sidste år bragte vi først "Tages lille suk suk..." sidenhen "Alfreds lille suk suk..." - vi har siden fra Alfred hørt at "suk'et" blev hørt, og

vi skal i den anledning sige medlemmerne tak for deres opbakning om en fornuftig brug af affaldsstativerne ved broerne i søsystemet.

HUSK!!!!!!!!!!!!!!

Generalforsamling i SMK's Venner den 20. januar 1994 kl. 19.00.

Generalforsamling i SMK, den 4. februar 1994 kl. 19.30.

SMK - Nyt

Både for folket og for bådfolket.



Så nærmer tiden sig for forårsklærgøringen. - her er Palle igang medens Richard giver gode råd.

Læs i dette nr.

- 2 Formanden har ordet!
- 3 Det sker!
- 3 Kantinen.
- 3 Valgfæsk ??
- 4 Sommerferien 1993 (fortsat fra forrige nr.).
- 7 Opskrift!
- 7 Bladudvalg!
- 8 Kryds og tværs.
- 9 Skal kvindene nu også have indflydelse i SMK ?
- 10 De skrevne kontra de uskrevne regler.
- 11 Så lykkedes det endnu en gang !!
- 12 Bankospil 3/12-93
- 12 Alfred havde engang et lille suk.
- 12 Generalforsamling i SMK's Venner den 20. januar 1994 kl. 19.00.
- 12 Generalforsamling i SMK, den 4. februar 1994 kl. 19.30.

SMK - Nyt

Nr.: 1, 2. årgang.
Oplag.: 750
Udgivet i samråd med SMK's bestyrelse.
Redigering. (ansvh.):
Inger & Henrik Toft Svarrer
Rytterholtsvej 18
Svejlbæk
8600 Silkeborg
Tlf.: 8684 5012 - 3086 3453
(Tlf.svarer - efterlad besked)

SMK's bestyrelse

Formand.:
Benny B. Borke 8682 8523
Kasserer.:
Leif G. Thøgersen 8682 3658
Næstformand.:
Knud Jensen 8684 7484
Sekretær.:
Karl Bramsen 8682 7008
Øvrige medlemmer
Birthe Olesen 8682 3672
Hans Juul Nielsen 8681 2416
Erhard Würtz 8684 5220

Udvalg.:

Klubhuset.:
Benny B. Borke 8682 8523
Kantineudvalg.:
Birthe Olesen 8682 3672
Hans Juul Nielsen 8681 2416
Broudvalg.:
Knud Jensen 8684 7484
Erhard Würtz 8684 5220
Himmelbjerggrunden.:
Leif G. Thøgersen 8682 3658
Knud Jensen 8684 7484
Søjs grunden.:
Richard Jensen 8684 6725
Erhard Würtz 8684 5220
Klubafmær 1'93-94.:
Birthe Olesen 8682 3672
Hans Juul Nielsen 8684 2416
Knud Jensen 8684 7484
Navigation.:
Palle Christensen 8681 1378
Rådudvalg.:
Preben Vestergård 8682 8089
Knud Jensen 8684 7484
SMK venner.:
Hjøril Lyngsøe 8681 2416
Hans Juul Nielsen 8681 2416

Vigtige telefonnr.:
Kantinen 8682 6179
Mønt telefon 8682 3976
Opsyn Indelukket 8680 1889
Vejrudsigten 153
Lyngby Radio 133
Silkeborg Polit 8682 3900

SMK - Nyt

Udkommer Indleveringsfrist
Nr. 2-94 medio februar '94 28.01.94
Nr. 3-94 medio april '94 27.03.94

Formanden har ordet!

I skrivende stund er vi gået ind i et nyt år. Mit nytårsfortsæt, som alle nok er enig om, er at vi gerne ser flere solskinsdage i 1994, end vi havde i 1993.

Det er også tiden hvor man gør status for året som er gået. Dette vil jeg undlade i dette blad, men minde jer om, at der snart skal afholdes generalforsamling og her er det vel tiden til en status for året som er gået. Husk når I møder op til generalforsamlingen at medtage det forrige nummer af SMK-nyt hvori såvel indkaldelse som udkast til nye vedtægter var indsat.

Husk at møde op til denne aften - der er mange væsentlige punkter der skal tages stilling til.

Jeg vil slutte mit indlæg med at sige, at jeg syntes at Hendes Majestæt Dronningen havde en pæn og saglig nytårshilsen til hele Danmark. Hun glemte dog en væsentlig ting - en hilsen til søens folk.

Så den vil jeg sende; Min varmeste nytårshilsen til alle søens folk. Brassø, Borresø og Julsø. Godt nytår.

Benny Borke.

Undskyld Karl !

Ved en beklagelig fejltagelse har vi i årsprogrammet fået omdøbt Karl Bramsen til Knud Bramsen. Vi iler med et dementi, vor sekretær hedder Karl Bramsen.

Vi beklager!

Det sker!

18. januar, Klubaften. Endnu en gennemgang af udkastet til nye love og vedtægter.

4. februar, Generalforsamling kl 19.30 i klubhuset, indkaldelse med dagsorden blev bragt i sidste nr. af SMK-Nyt, tillige med lovudvalget udkast til nye love og vedtægter, disse vil det nok være en god ide at medbringe, omend ingen skal forvente den store uddybende gennemgang denne aften.

13. februar, Fastelavnsfest for børn kl. 14.00

22. februar, Klubaften. Preben viser film fra sidste års tur til Sverrige.

9. marts, Klubaften med "Slav". Igen i år afholder SMK en auktionsaften for medlemmerne, så har du noget du vil sælge, eller noget du mangler, er chancen her for at gøre en god handel.

Kantinen

Åbningstider.:

Mandag.: 08.00 - 18.00 (kun håndemadder).

Tirsdag til søndag.: 08.00 - 20.00.

Bemærk at køkkenet lukker 1 time før lukketid.

Valgflæsk ??

Nix, i anledning af generalforsamlingen serverer vi den 4. februar fra kl. 17.00:

Flæskesteg med rødkål og surt.

Pris pr. kuvert kr. 40,00

Ring og bestil bord senest den 2. februar 94 på telefon nr. 8682 6179

Ulla & Emil

Sommerferien 1993

(fortsat fra forrige nr.)

Næste morgen var der et trøstesløst regnvejr, jeg forsøgte at gå en tur rundt i byen, men måtte opgive. Senere på dagen sejlede vi mod Lennartfors gennem søen Lelången. Det er en unik natur, man sejler i lang tid, hvor der ikke kan ses nogen form for civilation, og der er udelukkende skov på begge sider af søen. Men de findes, efter ca. 1 times sejlads kommer der et lille samfund med nogle få huse og en kirke. Den har ligget der fra omkring 1200 tallet, den blev flyttet dertil fordi de "forfærdentlige" nordmænd altid røvede og plyndrede, hvor den oprindeligt var placeret. Det var også på denne strækning, vi så de første bæverboliger, der består af en masse grene og småtræer samlet i en stor bunke, men vi så ikke noget til dyrene.

Vi skulle gennem de sidste 2 sluser i Lennartfors, slusevagterne der var en dansk familie, som hvert år holdt deres sommerferie på denne måde, og efter kontrol af billetterne samt et par dåseøl, var der blevet tørvejr, vi gik derefter en dejlig lang tur langs kanalerne og rundt ved søen.

Vi havde indtil nu sejlet nordpå i Midtsverrige, men næste dag

vendte vi næsen den modsatte vej, og sejlede mod syd ned gennem søen Storale, mod Nössemark, hvor vi skulle fragtes over land med lastbil til Halden i Norge. Det blev igen en sejltur gennem den skønne men barske natur, uberørt skov og kun med et enkelt sommerhus i ny og næ.

Da vi kom til Nössemark, fortalte vi nogle Nordmænd at vi ville til Halden, de anbefalede os at sejle til Dalsed, og derfra blive fragtet til Grebbestad, på den svenske vestkyst. Det var bl. a. på grund af vejret, og der var en lang dagsmarch på havet fra Halden og til Grebbestad, det ville være blevet en bedre tur videre ned gennem Storele.

Det blev et grimt uvejr om natten, det blæste op og regnen væltede ned, det er utroligt, at den godt 1 m. vand, der mangles i søen, skulle komme i løbet af et døgn! Vi kunne på mellembølgeradio høre den danske vejrudsigt, den lød ikke lovende, i Kattegat kuling med vindstød mellem 15 - 20 sek/m. Vi besluttede da at sejle til Dalsed, og blive fragtet over til Grebbestad derfra, fremfor til Halden. Der blev lævet aftale med vognmanden i Dalsed, og vi skulle fragtes over

næste dags morgen kl. 08,00. Efter et par timers sejlads til bunden af Storale ankom vi til Dalsed. Da vi havde fortøjet var vi oppe for at se på havneområdet, men jeg siger jer, I som har tanker om at sejle op i området, den kran der bruges til at løfte bådene op på lastbilerne, vil jeg tro er hentet måske i brunkulslejerne nede i Midtjylland. Den er meget gammel. Senere på aftenen kom vognmanden med et par både der var hentet i Grebbestad, på forvognen var der kun gamle bildæk, som støtte for bådene, og en Saga 27 som var placeret derpå var væltet. På anhængerens var de afstivninger, vi kender fra vore lokale vognmænd, og vi forlangte at blive placeret derpå, det var OK sagde vognmanden.

Om morgenen, "Tillykke med fødselsdagen Lise", startede vi med at få masten ned, og dernæst skulle båden hejses op, jeg må tilstå, at jeg forsvandt om bag lastbilen, da det startede, kransetropperne var meget gamle, og ikke som vi kender, blev de bundet sammen, først efter båden var kommet op af vandet, og det viste sig at forstroppen sad temmelig langt fremme, de blev bundet sammen med en meget tynd snor, UHA. Men det gik udmærket uden

noget uheld, og turen på lastbilen startede mod Grebbestad, der er ca. 65 km.

Der er jo altid sorger og glæder ved at have en båd, da masten skulle rejses efter transporten, manglede halvdelen af beslaget til navigatorantennen, og foden til windekset var også i stykker. Men masten skulle rejses af lastbilen, så vi måtte vente med at reparere delene, til vi fandt en mastekran. Grebbestad er en stor fiskerihavn, og der er mange fiskeudsalg i havneområdet, så frokosten bestod af friskkogte krabber, rejer, og brød, og dertil et par flasker vin, dejlig fødselsdagsfrokost.

Til aften fandt vi jakke og slips frem og gik på fiskerestaurant, men da hvidvinen skulle bestilles, måtte tjeneren meddele os, at der var udsolgt for i dag!! Men de havde da mellanol og limonade, vi valgte mellanollet. Fiskeretten, der bestod af alt godt fra havet, var meget fint og veltillavet. Kaffen var gratis, og den samlede pris var meget billig, ialt 380.00 sv. kr. for 4 personer.

Dagen efter stod Lise og jeg meget tidlig op, vi gik en tur op på nogle klippeformationer, der går helt op mod havnen, der var en fremragende udsigt ud over havnen og byen, det er en noget an-

den natur, end vi er vandt til, som husejer og havemand er der ikke de store problemer, med vedligeholdelse, for haverne består i mange tilfælde kun klipper. Vi ville have frisk brød med tilbage fra turen, men svenskerne starter ikke så tidlig, forretningerne åbner først kl. 09,00, men de har da nogle dejlige rundstykker derovre. Vi sejlede sydpå over middag, efter 5 timers sejlads i den skønne Svenske skærgård, fandt vi ud for Kungshamn, en dejlig naturhavn på en klippeø, på størrelse med Møgelø i Julsø, hvor vi besluttede at overnatte. Husk at medbringe bjergkiler når du sejler i et klippeområde, vi have ikke købt på det tidspunkt, og det er svært at få en ordentlig fortøjret uden, der fandtes nogle få ringe, som var boret i klipperne, men ikke der hvor vi ville fortøje. Under sejladsen dertil havde vi haft fiskegrejet fremme, vi fangede 10 makrel, og Finn tilberedte aftensmaden, der bestod af kogte kartofler og fisk der var stegt i smør, mælk og dild, medens vi andre gik i land på øen. Det var en unik naturoplevelse at vandre rundt på øen, mod vest er det barske og helt nøgne klipper, og på den øslige side, er der en del vegetation, og midt på øen var der en lille mose mellem klipperne,

med dunhamrer, vandiris og andre blomster. På øerne ude i Skærgården er der desuden en utrolig masse måger, der på det tidspunkt havde mange halvstore unger, som endnu ikke kunne flyve, de trykkede sig ned mod klipperne, så de var meget vanskelig at få øje på. Det havde været et roligt vejr hele dagen, og det forsatte, så vi kunne se hvor rent vandet var, der er mange meter ned, og man kan se ankret måske bide sig fast på bunden.

Vi sejlede ind til Kungshamn næste dag, men det blev kun til indkøb, pigerne købte madvarer, og så på tøj, Finn og jeg skulle finde noget gas, hos en isenkræmmer fandt vi den rigtige type, det er den blå International, vi bruger, men der er næsten ingen der forhandler dette mærke i Sverrige, de har ganske vist en blå gasflaske, men den passer ikke i systemet. Vær sikker på i har fyldt op hjemmefra, 2 kg. koster 155,00 sv. kr.. Hos den samme isenkræmmer fandt vi også bjergkiler, og jeg købte et par stykker. Det var ikke som Finn kunne huske, en by og havn der var interessant, så vi besluttede at sejle viddere mod Skærhamn, hvor vi overnattede.

Afsluttes i næste nr.

Bladudvalg!

Så er det ved at være tid for at få nedsat et bladudvalg.

I den siddende redaktion forestiller vi os et udvalgtet består af 3-4 personer, som får til opgave at indsamle stof til "SMK-Nyt".

Komme med tanker og ideer til emner der kan have interesse for medlemmerne, i det hele taget sikre der til hver udgivelse er interessant stof nok til at fylde bladet.

Opskrift!

Torsk er andet en nytårs-menuen med sennepssovs.

Vi bringer her to opskrifter på sovs der klæder enhver kogt torsk:

Hvis man snakker kogt torsk med en fisker, er han ikke tilfreds før man også siger "Røget flæsk". Her er en opskrift på en lidt speciel sovs der hedder "Gudhjemmerdypelse".

Man steger terninger af røget flæsk sammen med løg, Herefter kommer man en almindelig pilsner i, jævner sovsen på normal vis og giver den en pæn brun farve med madkulør. Opskriften er afprøvet. Hvis menuen ikke står på torsk, kan sovsen også serveres til andre typer fisk - med denne sovs kan man alligevel ikke smage hvilken fisk det er.

Børge

Den anden sovs, vi bringer opskriften på, er en rigtig gammel vestjysk egnssovs fra Fanø:

Lidt margarine brunes, heri svitses et løg

1/2 dl. sødmælk kommes i (forebygning af at sovsen skiller)

Mel drysses i, under omrøring, og basis koges igennem

Man spæder nu op med kærnemælk indtil den ønskede konsistens er opnået.

Sovsen smages til med citron og salt.

Inger

Velbekomme og god fornøjelse.

Kryds og tværs.

Løsningen på sidste måneds kryds og tværs

	NÆST CORRESP	GRYN	HJEM	RARE PERSONER	NAVN RUTH.	LØBE AN	PT	REBUS	YNDE
PATNING	R	O	A	L	L	I	N	G	E
YISE	Y	T	R	E	R	U	A	L	
RORTE	T	A	N	G	E	R	E	D	E
VÆGT	T	SENS SENERE	E	E	TAL SIDE	E	T	E	G
NAIV	E	N	F	O	L	O	I	G	A
NAVN	R	Y	O	N	I	O	N	I	N
SLÆBT	H	E	R	K	O	M	S	T	C
AGN	O	R	M	L	FLERE TONE	M	E	R	E
GENERAL	L	E	E	E	M	E	K	E	L
PIRKER	T	I	R	R	E	R	T	R	O

Vinder af sidste måneds kryds og tværs.:

Bodil Kristensen Rytterholtsvej 7

– der har vundet en invitation til "et lørdags ta selv bord" i klubhuset for to personer – excl. drikkevarer.

Dette nummer af SMK-Nyt indeholder ingen kryds og tværs idet responsen på de tidligere forsøg har været rimeligt begrænset.

De vise ord!

– Enhver mand er overbevist om, at han kan udføre ethvert stykke arbejde med det rette værktøj.

– Enhver kvinde ved, at næsten alle reparationer kan udføres med en køkkenkniv, en hårnål, brun sæbe eller et veltilrettelagt spark.

Skal kvinderne nu også have indflydelse i SMK ?

Er der overhovedet ingen som har læst udkast til nye vedtægter ? Er I klar over at vedtages disse på generalforsamlingen mistes også denne bastion og til hvilken nytte. Kvinder har jo ingen forstand på både og sejlads. Nej lad dem passe kødgryderne som de nu en gang er født til og bedst til. Hvor mange kvinder ved hvad der er styrbord og bagbord på en båd ?. De kan ikke engang regne ud hvor mange bajere man skal have med til en week-end på søen.

Vedtægtsudvalget påstår, gud hjælpe mig, at disse fruentimmere også er med til at betale såvel kontingent som afdrag på båden, og som følge deraf også skal have stemmeret på generalforsam-

lingen. Forstået på den måde, at den hvis navn står først på kontingentopkrævningen har stemmeretten, eller hvis fru en melder sig som stemmeberettiget på generalforsamling, og du er forhindret i at give møde fordi du har en anden aftale med gutterne henne på bodegaen, ja så har hun bådens stemme. Jamen det kan da ikke være rigtig ? Konsekvensen af dette kan meget vel blive at man nu er nødt til selv at gå på posthuset med girokortet, eller selv udfylde det så man er sikker på at hun ikke sniger sig til at skrive sit navn på.

Kammerater mød op og lad os vise hvem der bestemmer.

**Klub-/medlemsblade. Falsning-, hæftning og adressering så
V. Carstens Bogbinderi ApS. Tlf. 86 288 288**

Hvad koster "bugseringshjælp" på Silkeborgsøerne?

– ja hvis lovudvalgets forslag til til nye love og vedtægter bliver vedtaget, kan det blive dyrt. I klubbens eksisterende regler er alle forpligtet til at hjælpe et andet medlem med problemer til nærmeste bro. Denne pasus er gledet ud i det nye udkast til love og vedtægter, og ifølge sagkuns-kaben skal vi så blot følge "god sømandsskik". Så er det jo rart at vide at der blandt søfolk findes helt faste regler på dette punkt, 13% af det forsikredes værdi (incl. indforskrevet last) – uha 'da.

TS.

De skrevne kontra de uskrevne regler.

De første er ikke så interessante – dem kan man jo altid læse sig til, hvorimod de uskrevne regler i SMK, de kendes jo kun af de garvede medlemmer. Vi er af mange nye blevet opfordret til at fortælle lidt om disse, da man ellers kun erfarer dem ved at blive meget upopulær blandt de etablerede medlemmer, hvis man overtræder nogle af disse. I den forbindelse kan man godt bruge noget tid på introduktionsaftenen for nye medlemmer, til at fortælle lidt om hvordan man omgås hverandre på søen.

Man hilser altid på en anden båd som fører standeren.

Stævner en båd ind til en bro hvor du ligger, går du frem og tager imod dens fortøjning.

Er der optaget på begge sider af broen, hænger du fendere ud på din båds søside.

Ligge du udenpå en anden båd, og skal i land går man altid over via stævnen på den anden båd.

Selve overgangen til den anden båd, kræver lidt teknik. Sæt en fod over, og afvent at båden falder til ro før du fortsætter. Den samme teknik anvendes når du forlader båden. En fod på land og afvent at dønningen fortager sig.

Entrer du en anden båd med en håndfuld drikkevarer, er det god skik at du tager den tomme emballage med tilbage.

Har du en hyggeaften på eksempelvis Himmelbjerggrunden og der bliver stemning for at lave et bål, hjælper alle til med at sanke træ, ligesom man deltager i oprydningen på bålpladsen. Samme sted er der jo også en toilet-spand som ikke tømmer sig selv. Der findes en spade i skuret, som bruges til nedgravning af indholdet. Husk dette når du rynker på næsen at lugten i skuret.

Ankommer du til en bro, hvor der sidder et større selskab omkring bålet – eller omkring bordene, betyder det ikke at det er et lukket selskab. Det kan meget vel være en tilfældig sammenblanding af både der tilfældig har lagt til, hvis dette er tilfældet hanker du blot op i hvad du føler trang til at nyde, og blander dig med de andre. Dette er en af måderne du kommer i kontakt med andre medlemmer.

Ovenstående er blot nogle eksempler på uskrevne regler. Der findes uden tvivl mange flere, kan du komme på nogle er du meget velkommen til at lægge en note.

Så lykkedes det endnu en gang !!

Efter store anstrengelser med at klare de alt for mange, og for store julefrokoster, er det endnu engang lykkedes at få taget hul på et forhåbentligt godt nytår.

Et stille tilbageblik på det forgangne år, vækker minder om mange festlige og hyggelige stunder, sammen med venner og bekendte på søen.

Her i skrivende stund tænker jeg især på "Vennernes" jubilæumsarrangement, som forhåbentlig går hen og bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Med hensyn til julefrokoster, så må jeg – hvor nødigt jeg end vil – især huske tilbage på den julefrokost, som Ulla og Mille fik strikket sammen i klubhuset.

Det var et lækkert arrangement, hvor alle hyggede sig fortrinligt. Ikke kun på grund af den lækre mad, men også på grund af alle de

fornøjelige mennesker som var mødt op med det ene formål at få en festlig aften ud af det.

Det skal dog bemærkes, at der var plads til væsentligt flere deltagere. Men de får sikkert chancen for at deltage næste år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden, nu hvor vi endelig har fået vores eget klubblad, til ad denne vej at ønske alle venner og bekendte et godt nytår, med forhåbentlig mange hyggelige stunder sammen i det nye år.

Ligeledes vil jeg benytte lejligheden til at opfordre "Vennerne" til at møde op til "Vennegeneralforsamlingen" i klubhuset den 20. januar.

Med nytårshilsen
"Store" John

Få altid et tilbud fra.:



KONGSHEDENS VVS

TLF. 86 85 12 15 BIL-TLF. 30 86 72 15



Kielberghus, DK-8660 Skanderborg
Tlf. 86 51 05 55 Fax 86 51 05 67

– også edb til private.